

----- PERSBERICHT -----

17 augustus 2020

Ziekenhuisbevalling minder populair door Corona

BREDA – Uit een rondvraag onder meerdere verloskundigen is gebleken dat in de maanden maart en april van dit jaar meer zwangere vrouwen liever thuis wilden bevallen in plaats van in het ziekenhuis. Zij zagen een duidelijke stijging van het aantal thuisbevallingen vergeleken met andere maanden. Dit kwam volgens hen door de strengere regels in de ziekenhuizen voor onder andere de aanwezigen tijdens een bevalling.

“Het lijkt erop dat door Covid-19 het ziekenhuis voor steeds meer vrouwen geen logische plaats meer is om van hun kindje te bevallen. Door de protocollen in de ziekenhuizen die de afgelopen maanden golden, hebben meer vrouwen het vertrouwen gevonden in een thuisbevalling” aldus Rieneke de Kroon, auteur van het boek *Natuurlijk Bevallen*. “Ik juich het alleen maar toe dat meer vrouwen er voor kiezen om in hun eigen vertrouwde omgeving te bevallen, want naar mijn mening ben je alleen thuis het beste op je gemak. Het is voor het verloop van de bevalling absurd dat er in de meeste ziekenhuizen geen mogelijkheid was om naast je partner ook nog je eigen verloskundige, een doula of bijvoorbeeld je moeder bij je bevalling aanwezig mochten zijn, want juist deze vertrouwde personen hebben een enorme positieve invloed op het verloop van een ontspannen bevalling.” aldus Rieneke die in haar boek beschrijft wat je er zelf als zwangere vrouw aan kunt doen om een zo ontspannen mogelijke baring te creëren.

De meeste ondervraagde verloskundigen gaven aan dat het vertrouwen in het ziekenhuis niet is afgenomen, echter vragen veel zwangere vrouwen zich nu af of het ziekenhuis wel de meest veilige plaats is om te bevallen, in verband met de kans op besmetting en de strengere regels voor bezoek. Aangezien we er alles aan doen om het aantal besmettingen in ons land te beperken, is het een reële vraag of je als gezonde, zwangere vrouw nu wel in het ziekenhuis wil zijn. “Het ziekenhuis kan een veilige plek zijn om te bevallen bij medische noodzaak. Maar het blijft altijd de geboorte van een baby, niet een medische ingreep met regels en protocollen.” aldus Rieneke de Kroon.

9 september, dag van de geboorte. De dag waarop gevierd wordt dat de meeste kinderen ter wereld komen. Laten we ook vieren dat deze kinderen in hun vertrouwde omgeving, met dierbaren, in liefde worden ontvangen.

----- EINDE PERSBERICHT -----

Noot voor de redactie/niet voor publicatie:

Voor meer informatie over deze rondvraag; een interview met de auteur, of het aanvragen van een recensie-exemplaar van het boek *Natuurlijk Bevallen*, kunt u contact opnemen met Rieneke de Kroon via 06-27373994, of per email rieneke@natuurlijkbevallen.nl of via de website www.natuurlijkbevallen.nl

Indien u in uw medium aandacht besteedt aan bovengenoemde titel, word ik hier graag van op de hoogte gesteld.

Praktische informatie

Natuurlijk Bevallen

Ontdek je eigen kracht voor jouw bevalling

De Kroon Uitgeverij

ISBN 978-90-9033084-6

NUR 850

Softcover en E-book

275 pagina's

Meer informatie en downloads vindt u op de perspagina www.natuurlijkbevallen.nl/pers